



Verslag van de Korte Turfrit

Datum	06-04-2026
Afstand	66 km
Deelnemers	Ed, Ad G, Bert, Toon, Jan O, Willy, Ton, Harry, Ad S, Geert, Willem en Hans V. Gastrijder Erwan.
Weer	5-10 graden, zon, zwakke wind vanuit W, kracht 2.
Dobbelsteen	Vijf

Op de poll stonden 12 namen als deelnemer vermeld en die stonden om 9.20 ook klaar om te vertrekken (op Ton na die 3 minuten voor half tien op het vertrekpunt aankwam).

Als gastrijder konden we Erwan verwelkomen, een collega van Ad S, die het fietsen weer op wilde pakken. Na de beknopte briefing over de rit werd er richting Leende vertrokken. Bij het fietspad richting Heeze ging het bijna mis omdat enkele leden de afspraak waren vergeten om achter elkaar te fietsen op fietspaden en ook het geroep van de wegkapitein negeerde (of niet hadden gehoord ivm grootte van de groep). Door een tegenligger was uitwijken naar de grasstrook de enige oplossing hier. Nogmaals wil ik aandacht vragen voor het direct doorgeven van commando's van de koprijders om ongelukken en wantoestanden te voorkomen. En daar scheelde het vandaag wel aan.

Na Heeze richting Someren, waar we de afslag richting Lierop namen. Via de rustige weg door het bos werd Someren bereikt. Onze vaste pauzeplaats bleek gesloten en stond te huur. Hotel Centraal was een goed alternatief en hier werd de koffie en thee genuttigd. Gesprekken over PSV en de rit die Ed had gemaaild werden uitvoerig besproken. Erwan was hierbij niet meer aanwezig want hij scheen een hekel te hebben tijdens de rit koffie te drinken en was dus alleen doorgefietst. Waarschijnlijk een Franse gewoonte. Willem gooide als gemachtigde een 5 met de dobbelsteen en daar kon iedereen zich wel in vinden.

Na de pauze met een stel nieuwe koprijders ging het via Someren Eind, Maarheeze en Sterksel op Leende aan. Via het fietspad langs de Leenderweg werd in Valkenswaard besloten het fietspad langs de oude N69 te nemen. Halverwege moesten we hier oversteken omdat het fietspad ophield. En groot gedeelte sloeg hier rechtsaf en Willem en Hans reden nog langs de N69 op Waalre aan. Om 12.45 was iedereen weer in Aalst gearriveerd.

Ook vandaag was de samenwerking met de koprijders weer goed te noemen.

Reporter Hans Verhoeven